

Advent



Houd jij het nog vol? Wachten op de wederkomst

Israël zag uit op de Messias, maar er bleek geen ruimte voor Hem te zijn. Niet alleen in de herberg, maar ook in zoveel harten die iets anders hadden verwacht. Terwijl Gods hart ruim open stond voor zijn volk, sloot het merendeel juist hun hart voor Hem. Wij zien ook uit naar de Messias – hoeveel ruimte hebben wij? Dit adventsmoment gaan we op zoek naar een ruimer hart, door stil te staan bij Gods ruimhartigheid naar ons.



Wees een minuut stil om tot rust te komen.
Bid God om zijn zegen en aanwezigheid bij dit moment.



Teken op een leeg vel papier een eenvoudig huis. Zet er boven: 'De herberg van God'.

Schrijf binnenin het huis al die dingen waarmee God geduld heeft in jouw leven en die Hij van jou verdraagt (onthoud dat dulden en verdragen wat anders is dan goedkeuren).

Voeg daar aan toe de dingen in de kerk waarmee God geduld heeft en die Hij verdraagt. Denk aan je eigen, lokale kerk of aan de kerk in Nederland of wereldwijd.

Teken op een tweede vel papier nogmaals een huis. Zet daar boven: 'De herberg van ... [vul je eigen naam in]'.

Schrijf binnenin het huis de dingen die God in je leven brengt die welkom zijn.

Schrijf buiten het huis

- de dingen die God langzamer doet dan je had gehoopt;
- de dingen die God op een andere manier doet dan je had gehoopt;
- die kanten van de omgang met God die niet gemakkelijk voor je zijn.



Voor het gezin:

De kinderen mogen zelf een herberg tekenen. Laat ze vervolgens het gezin binnen in de herberg tekenen. Ondertussen doen de volwassenen zelf de oefening. Praat daarna met elkaar over hoe we allemaal in Gods herberg een plekje hebben. Sluit samen af met gebed.



Leg beide herbergen naast elkaar. Wat doet dat met je?
Wat wil God misschien tegen je zeggen?



Advent



Houd jij het nog vol? Wachten op de wederkomst



Dank God voor de dingen waarin Hij ruimte geeft aan jou en zijn kerk. Erken dat Hij inderdaad 'liefdevol, *genadig*, geduldig, trouw en waarachtig' (Ex.34:6) is.

Spreek je verlangen uit dat God 'je hart verruimt' (Ps.119:32 NBG) en bid voor specifieke dingen die buiten je herberg staan dat God je meer 'verdraagkracht' geeft – dat is kracht om iets ver te kunnen dragen.

