



Evangelisch
College

MAGAZINE

JAARGANG 10 | NUMMER 21 | MAART 2020



"We zien God prachtige dingen doen in Yerseke!"

Tim Schakel,
Voorganger, alumnus Opleiding Theologie

Portret: Jan Herm Kits

Nieuw! Traject 'Gods Koninkrijk en de Heilige Geest'

GRATIS STUDIEDAG VOOR KERKLEIDERS

Na een succesvolle studiedag met Ben Tiggelaar in februari, organiseren we nog een gratis studiedag voor kerkleiders:

Ethische dilemma's in de gemeente

Met prof. dr. Henk Bakker, drs. Yme Horjus, dr. Erik Groeneveld
Op 13 juni 2020, 10:00 - 15:30 uur
In De Wegwijzer, Makassarweg 80, Almere

Inhoud

De sprekers van de studiedag zullen vanuit hun eigen expertise ingaan op vraagstukken rondom het thema 'Ethische dilemma's in de gemeente'. Vaak blijken leden in de gemeente verschillend te denken over diverse vraagstukken. Hoe ga je daar, op een liefdevolle wijze, mee om? Tijdens de studiedag krijg je antwoord op deze en vergelijkbare vragen.



Boekpresentatie

Tijdens de studiedag presenteert uitgeverij Brevier het boek 'Kunnende Kerk'. De studiedag is gebaseerd op dit boek en is geschreven door bovengenoemde sprekers die op de studiedag aanwezig zijn. Bezoekers kunnen tijdens de studiedag het boek aanschaffen tegen een gereduceerd tarief.

Gratis te volgen

Deze studiedag wordt gratis aangeboden door het Evangelisch College, inclusief koffie/thee en een uitgebreide lunch. Vooraf aanmelden is noodzakelijk in verband met de catering. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Meld je nu aan:
www.evangelisch-college.nl/studiedagen-voor-kerkleiders



8 NIEUW!
STUDIETRAJECT 'GODS KONINKRIJK EN DE HEILIGE GEEST'

"Wij gaven 15 jaar leiding aan de Brandpunt Bijbelschool"



6 | DE BIJBEL OPEN
3 WAARDEVOLLE LESSEN
UIT JOHANNES



10 | ALUMNI
TIM SCHAKEL



14 | PORTRET
JAN HERM KITS

Colofon

Evangelisch College Magazine
Uitgave van Stichting Evangelisch College.
Verschijnt drie keer per jaar.

Jaargang 10 | nummer 21 | maart 2020
Oplage: 13.000
Vormgeving: IDD
Kostprijs: €0,70

Missie Evangelisch College:

"Omdat we geloven in de kracht, pracht en relevantie van Gods Woord, geven wij inspirerend en gedegen (theologisch) onderwijs, met als doel christenen toe te rusten tot navolging van Jezus Christus en het vervullen van een (leidinggevende) taak in kerk en samenleving."

Evangelisch College
Anjerstraat 79
3333GC Zwijndrecht
078-6190037
info@evangelisch-college.nl
www.evangelisch-college.nl



NIEUWS



Open dagen 2020

Denk je na over het volgen van een opleiding of cursus? Wil je weten welke studiemogelijkheden er zijn en ontdekken wat er bij je past? Bezoek dan geheel vrijblijvend een open dag van één van onze opleidingen of cursussen. Van maart tot en met juni worden er open dagen georganiseerd op alle leslocaties.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op:
► www.evangelisch-college.nl/opendag

Lichtere variant van de Opleiding Missionair Werk

Vanaf komend studiejaar is het mogelijk om de opleiding Missionair Werk ook op A-niveau te volgen. Dit houdt in dat je als student naast lees- en leerwerk ook een (beperkt) aantal opdrachten krijgt. De studiebelasting zal minder zijn dan de reguliere opleiding (op B-niveau), maar er worden

wel cijfers en studiepunten toegekend. Op die manier kan er een certificaat Opleiding Missionair Werk op A-niveau worden behaald. Hiermee wordt het voor een grotere groep (toekomstige) studenten mogelijk deze inspirerende 3-jarige opleiding te volgen.

	Student B-niveau	Student A-niveau	Toehoorder
Studiebelasting	20 uur per week	10 uur per week	4 uur per week
Praktijk en stage	Inclusief	Inclusief	Geen
Studiekosten	€ 1500,-	€ 875,-	€ 600,-

Kijk voor meer informatie op:

► www.evangelisch-college.nl/opleiding-missionair-werk

De nieuwe onderwijsgids is uit!

Deze maand is onze onderwijsgids voor 2020-2022 uitgekomen. Je kan de nieuwe onderwijsgids downloaden of aanvragen via onze website. We willen je vragen om de onderwijsgids te verspreiden in je gemeente, zodat nog meer mensen bekend kunnen raken met ons aanbod.

Bekijk hier de nieuwe onderwijsgids:

► www.evangelisch-college.nl/onderwijsgids



Nieuwe medewerkers

Wilma Schouten

Met ingang van januari 2020 is Wilma Schouten-Bongers in dienst getreden als facilitair medewerker bij het Evangelisch College.



Tabitha Moes

Van maart tot en met mei 2020 zal ETF-student Tabitha Moes stagelopen bij het Evangelisch College.



Toerustingscursus in jouw gemeente?!

De komende maanden zal het cursusaanbod voor volgend seizoen vastgesteld worden. We organiseren deze cursussen het liefst in samenwerking met gemeentes. Is er in jouw gemeente behoefte aan onderwijs over bijvoorbeeld Bijbeluitleg, pastoraat, missionair leven, kringen of spreken? Wij komen graag één van de volgende cursussen verzorgen:

- Cursus **Verantwoord Bijbelgebruik**
- Toerustingscursus **Bijbelgespreksleiders**
- Toerustingscursus **Leven met een Missie**
- Toerustingscursus **Pastoraat**
- Toerustingscursus **Sprekers**

Bekijk de mogelijkheden en nodig ons uit!

► www.evangelisch-college.nl/kerk



Bijzondere samenwerking

Op donderdag 6 februari 2020 vond de ondertekening plaats van een bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen het Evangelisch College en de organisaties New Wine, Evangelisch Werkverband en de kerkgenootschappen Vineyard Benelux, Rafaël Nederland en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE). In deze overeenkomst is vastgelegd dat onder de vlag van het Evangelisch College met ingang van het studiejaar 2020-2021 een gezamenlijk studietraject 'Gods Koninkrijk en de Heilige Geest' wordt aangeboden.

► Lees meer over dit traject op pagina 8 en 9.

Vacature

Het Evangelisch College zoekt per 1 september (of eerder):

Medewerker/docent Opleiding Pastorale Hulpverlening (0,2 – 0,5 fte)

In deze functie ben je samen met de opleidingscoördinator verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan onze driejarige deeltijdopleiding Pastorale Hulpverlening. Je gaat o.a. studenten begeleiden, (praktijk- en stage) opdrachten nakijken en lesgeven.

Ben je actief in het pastoraat, heb je een theologische achtergrond en ervaring in lesgeven? Bekijk dan de vacature en solliciteer vóór 17 april 2020.

► www.evangelisch-college.nl/vacatures



3 waardevolle lessen uit Johannes



Eén Jezus, vier portretten! Johannes neemt bij deze vier een heel eigen plaats in. Zowel door zijn woordkeus, de sfeer als de opbouw heeft Johannes een bijzonder evangelie geschreven.

1. Johannes' proloog als poort naar de rest van het evangelie

Wist je dat je in de eerste achttien verzen van Johannes' evangelie al een overzicht vindt van belangrijke ideeën en waarheden, die Johannes later in zijn evangelie zal uitwerken?

“Licht, duisternis, leven, waarheid, genade, glorie, uit God geboren, de Vader zien... al deze begrippen en concepten worden aangestipt”

Het lijkt of hij jou als lezer meteen in het begin tot grote hoogte wil brengen, zodat je alvast met een soort adelaarsblik het hele evangelie kunt overzien. Licht, duisternis, leven, waarheid, genade, glorie, uit God geboren, de Vader zien... al deze begrippen en concepten worden al aangestipt. Ook verwijst Johannes in de kern van dit hoofdstuk, namelijk de verzen 1:11-13, al naar zijn belangrijkste doel om te schrijven: *‘de wondertekenen van Jezus zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te*

geloven leeft door zijn naam’ (20:30-31).

Geloof en eeuwig leven, dat gunt hij zijn lezers, en aan het begin van zijn evangelie laat hij zien dat er twee opties zijn (1:11-13): óf je ontvangt Jezus en wordt een kind van God; óf je wijst Jezus af en blijft in de duistere wereld.

2. Geloof en leef!

Geloof en leven zijn kernwoorden voor Johannes die grote theologische betekenis hebben. Geloof is niet alleen een passief, intellectueel aannemen van feiten, maar veel meer een positieve daad van toewijding aan Jezus, en dus ook van navolging, vooral als het gaat om liefhebben. Leven wil zeggen ‘eeuwig leven’, waarbij eeuwig leven niet naar de periode na de dood of naar de vernieuwde hemel en aarde verwijst, maar naar het kennen van de Vader en de Zoon, zie 17:3. Eeuwig leven is bij Johannes dus geen tijdsbepaling als in: ooit krijg je eeuwig leven. Nee, eeuwig leven is een *kwaliiteit* van leven: als je God kent, begint eeuwig leven al in het hier en nu. Johannes maakt dat leven uit geloof in zijn evangelie onder andere concreet met ‘getuigen’; een sleutelbegrip in zijn evangelie. Na zijn proloog beschrijft hij het getuigenis van Andreas. In Andreas' voorbeeld zien we een aantal kenmerken van discipelschap die Johannes ook voor zijn lezers beoogt: achter Jezus aangaan, Hem belijden, en

“Geloof is niet alleen een passief, intellectueel aannemen van feiten, maar veel meer een positieve daad van toewijding aan Jezus.”

anderen bij Hem brengen. Ook verderop speelt ‘getuigen’ een belangrijke rol in het evangelie. Jezus beroept zich regelmatig op getuigen als het gaat om de rechtsgeldigheid van Zijn uitspraken en om Zijn identiteit. Jezus toont aan dat Hij vele getuigen heeft, zelfs veel meer dan de benodigde twee of drie (Deut.7:6 en 19:15): het getuigenis van de Vader, van Johannes de Doper, van Zijn werk, en van de Schriften. Andere getuigen in het Johannesevangelie zijn Jezus zelf, de heilige Geest en de leerlingen.

3. De zeven tekenen van Jezus

Het is vrij bekend dat in Johannes' evangelie zeven ‘Ik ben’-uitspraken van Jezus staan. Het is minder bekend dat Johannes ook zeven wondertekenen van Jezus beschrijft. Dit komt waarschijnlijk omdat Johannes alleen de eerste twee als wondertekenen aanduidt. Jezus' eerste teken is, dat Hij van water wijn maakt. Zijn tweede teken is de genezing van de zoon van de hoveling. Johannes gebruikt vooral het woord ‘teken’ (*semeion*), waar de andere evangeliën het woord ‘wonder’ (*dynamis*) gebruiken. Joh.2:11 maakt de betekenis van een teken duidelijk: *‘Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.’* Wonderen hebben bij Johannes vooral een verwijzfunctie: Jezus' wonder zelf is natuurlijk belangrijk, maar Johannes wil de blik en de aandacht van de lezer richten op nog iets anders, of eigenlijk iemand anders! Johannes beschrijft in zijn evangelie de wonderen die Jezus doet om de lezers te overtuigen dat deze Jezus de Christus, de Zoon van God, is. Zo zijn de tekenen allereerst een hulpmiddel

“Door een wonder te karakteriseren als een teken, verlegt Johannes de aandacht van het wonder zelf naar Koning Jezus.”

om mensen in Jezus te laten geloven (14:11) als Gods Zoon, want de tekenen wijzen immers op Zijn glorie.

Zo onderstreept Johannes dat je niet bij Jezus' wonderen moet blijven hangen, maar achter die wonderen de persoon Jezus kunt ontdekken, want alleen bij Jezus zelf is het leven te vinden, zoals zijn leerlingen zelf ook zeggen in 6:68 en 69: *‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat u de heilige van God bent.’*

Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Jezus God de Vader toont en bekend maakt: *‘Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.’* (Joh.1:18)



Metta Wierenga, MA
Docent Nieuwe Testament
bij het Evangelisch College

NIEUW!

STUDIETRAJECT 'GODS KONINKRIJK EN DE HEILIGE GEEST'

Met ingang van het studiejaar 2020-2021 wordt vanuit een unieke samenwerking tussen het Evangelisch College en de organisaties New Wine, Evangelisch Werkverband en de kerkgenootschappen Vineyard Benelux, Rafaël Nederland en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), het nieuwe studietraject 'Gods Koninkrijk en de Heilige Geest' aangeboden. Dit traject richt zich op de doordening van de theologie van het Koninkrijk van God en de uitwerking daarvan door Gods Geest in de praktijk van de kerkelijke gemeente.



Adjunct-directeur opleidingen Jesse van Nes geeft aan de hand van een aantal vragen een toelichting op de totstandkoming van het nieuwe studietraject 'Gods Koninkrijk en de Heilige Geest'. Hij vertelt over de unieke samenwerking, de inhoud van het programma en hoe dit traject zich verhoudt tot het overige opleidingsaanbod van het Evangelisch College.

Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen?

Charismatische vernieuwing staat al geruime tijd in de belangstelling, met veel aandacht voor onderwerpen als profetie en genezing. Daarbij is groeiende behoefte aan gedegen theologische vorming. Voor Vineyard en New Wine was dit aanleiding om in het studiejaar 2018-2019 te starten met het aanbieden van de minor 'Koninkrijkstheologie' aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Na een succesvol eerste jaar, lukte het daarna niet meer om voldoende deelnemers te werven voor het tweede jaar. Daarom werd door Vineyard en New Wine besloten om het programma van de minor toegankelijker te maken voor deeltijdstudenten door dit over twee jaar te spreiden. Omdat projectleider Hans Alblas al jarenlang als docent van de ETS-Bijbelcursus aan het Evangelisch College (EC) verbonden is, was de stap naar het EC snel gemaakt. Na een inhoudelijke verkenning van het bestaande programma, hebben we als EC vastgesteld, dat dit studietraject past binnen onze identiteit, aanvullend is op ons bestaande opleidingsaanbod en bijdraagt aan het invulling geven van onze missie. Tegelijkertijd werden er door New Wine en Vineyard meer kerkelijke partners gezocht. Als EC waren we al in gesprek met de VPE over een eigen

voorgangerstraject. Bij Rafaël Nederland en het Evangelisch Werkverband was eveneens behoefte aan een dergelijk studietraject. Zo is er een samenwerkingsverband van vijf kerkelijke organisaties/kerkgenootschappen en het EC ontstaan. We hopen dat in de komende jaren meer organisaties en kerkgenootschappen zich hierbij zullen aansluiten."

Het Nederlands Dagblad schreef op 8 februari: "Het is een verrassende samenwerking. Drie evangelisch-charismatische kerken trekken op met organisaties die verbonden zijn aan traditionele kerken." Hoe zie jij dit?

"Het is inderdaad met recht een unieke en verrassende samenwerking te noemen. Toch past dit wel helemaal in deze tijd, waarin interkerkelijke samenwerking steeds vaker op een vruchtbare manier plaatsvindt. Van onze studenten horen we terug dat zij bewust voor een studie bij het EC kiezen vanwege het interkerkelijke karakter. Het is immers verrijkend om samen met medechristenen uit andere kerken de Bijbel te bestuderen, het geloof te delen en daarbij van elkaar te leren. Die verbindende rol nemen we als EC graag op ons, zo ook in dit studietraject dat we samen met verschillende organisaties aanbieden."

Toch roept de aankondiging van dit traject en de samenwerking met deze organisaties misschien bij sommige mensen wel vragen op; is dit een koerswijziging van het Evangelisch College?

"Nee, zo zien wij dat niet. Er zijn inderdaad de nodige verschillen tussen de participerende organisaties. Maar ondanks de onderlinge verschillen, delen we met elkaar het verlangen naar het zichtbaar worden van Gods Koninkrijk in onze tijd en in ons land, zodat uiteindelijk meer mensen Jezus mogen leren kennen. Dit gezamenlijke verlangen overstijgt onze verschillen. Juist door samen te werken in dit opleidingstraject en van elkaar te leren, hopen we als EC positief bij te dragen aan gedegen Bijbels-theologisch onderwijs en goed toegeruste leiders in de kerk. Dit studietraject kan daar echt een bijdrage aan leveren en studenten bij het EC brengen, die we anders niet zouden bereiken. Verder blijven onze bestaande opleidingen ongewijzigd en behouden we onze eigen onafhankelijke positie en identiteit, ook in dit studietraject. In ons identiteitsdocument - dat we jaren geleden hebben opgesteld - rekenen we de charismatische beweging al tot de bredere evangelicale stroming waarbinnen wij onszelf positioneren en waar we dienstbaar aan willen zijn."

Wat gaat er geleerd worden in dit studietraject?

"Dit programma biedt studenten een gedegen Bijbelse, systematische en praktische theologie van het Koninkrijk van God en de werking van de Heilige Geest. We willen (toekomstige) predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, oudsten en andere leidinggevendenden binnen de kerkelijke gemeente inhoudelijk én praktisch toerusten om leiding te geven vanuit de kracht, gaven en bedieningen van de Heilige Geest en te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk. Daarbij staan we in het spanningsveld van de 'tussentijd' van het Koninkrijk van God. We geloven en ervaren dat het Koninkrijk van God is gekomen in Jezus Christus, maar dat de volledige vervulling ervan nog op zich laat wachten. Of met andere woorden: we mogen nu al de

glimpen zien van Gods heelheid die doorbreekt in onze gebroken werkelijkheid, bijvoorbeeld in het belijden van Jezus als onze Heer, de verkondiging van het Evangelie, in daden van sociale gerechtigheid, maar ook als we bevrijding of genezing zien op gebed. Tegelijk laat zich dit nooit 'claimen'. Dit onderscheidt de theologische uitgangspunten van dit traject van een theologie die zegt dat het Koninkrijk van God al volledig is aangebroken en alleen maar zijn beslag hoeft te krijgen op aarde (wat we bijvoorbeeld zien in welvaartstheologie en de Kingdom Now beweging)." Zie voor meer informatie over onze theologische uitgangspunten:

► www.evangelisch-college.nl/koninkrijkstheologie/uitgangspunten

En hoe verhoudt dit studietraject zich tot de andere opleidingen van het Evangelisch College?

"Dit traject kan enerzijds gevolgd worden als een zelfstandig programma. Hiermee richten we ons met name op huidige kerkleiders die óf al een theologische opleiding hebben gevolgd en zich juist meer willen verdiepen in de theologie van het Koninkrijk. Maar ook op de groep die geen (volledige) theologische opleiding ambieert, maar wel een stevig theologisch fundament wil leggen en praktisch toegerust wil worden voor zijn of haar leidinggevende taak in de gemeente. Wat dat betreft staat het dus helemaal los van ons al bestaande opleidingsaanbod. Daarnaast hebben we het traject qua studie-omvang zo ingericht, dat het ook als onderdeel van onze Opleiding Theologie gevolgd kan worden. Zo biedt dit traject - naast de bestaande samenwerkingen met bijvoorbeeld de Kerk van de Nazarener, het Baptisten Seminarium, de Christelijke Hogeschool Ede, de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en de Theologische Universiteit in Kampen - onze studenten een extra keuzemogelijkheid om vanuit onze theologie-opleiding door te stromen naar het gewenste werkveld in de eigen kerkelijke stroming."

Meer informatie?

Zie de folder voor meer informatie of ga naar de website.

► www.evangelisch-college.nl/koninkrijkstheologie



"WE ZIEN GOD PRACHTIGE DINGEN DOEN IN YERSEKE!"

Tim Schakel (29) rondde in 2019 zijn Opleiding Theologie bij het Evangelisch College met succes af. Momenteel brengt hij het geleerde in praktijk als voorganger bij de Vrije Evangelische Gemeente te Yerseke. Uitgeleerd is hij zeker niet. Na zijn opleiding bij het Evangelisch College koos hij voor de Theologische Universiteit Kampen waar hij nu zijn pre-master volgt. Wie is Tim en wat drijft hem in zijn werk?



ik mogen leren wat persoonlijke omgang is met God. Voorheen was Hij voor mij toch abstract en moeilijk te bereiken. In mijn tienertijd heb ik verschillende reizen naar Zuid-Afrika gemaakt met King's Kids (Jeugd met een Opdracht). Die zijn ook heel vormend geweest voor mijn geloof. Rond mijn 15e maakte ik een keuze om Jezus te volgen. Pas veel later ben ik gaan inzien dat God mij al zocht voor ik Hem zocht."

Evangelisatiewerk

"Na de middelbare school ben ik de PABO gaan doen. Ik heb dit bijna 2 jaar gedaan. Tegelijkertijd was ik volop bezig met evangelisatie- en zendingswerk. Vrienden hadden in die tijd net een stichting opgericht en ik voelde mij geroepen daar fulltime voor te gaan werken. Ik ben toen gestopt met mijn opleiding en heb mij 3 jaar beziggehouden met o.a. straatevangelisatie. Door een samenloop van omstandigheden leek het mij na 3 jaar beter om te stoppen en zocht ik een betaalde baan. Ik mocht aan het werk als huismeester bij een woonvoorziening van het Leger des Heils. Naast mijn werk ben ik cursussen en een beroepsopleiding gaan doen. En zo ontwikkelde ik mij tot persoonlijk begeleider, trainer en later ambulante begeleider. Ik ben zo'n 8 jaar bij het Leger des Heils werkzaam geweest."

Roeping

"Sinds ik gestopt was met het evangelisatiewerk bleef ik wel een roeping ervaren. Ik ging ook al geruime tijd voor in zondagse diensten. Ik was vooral heel erg gedreven en enthousiast, maar ik miste voor mijn gevoel de verantwoording voor wat ik bracht. Ik had behoefte aan vaardigheden om zelf de Bijbel te kunnen bestuderen. Daarom

"Ik ben geboren in Sliedrecht en opgegroeid met een echt Alblasserwaards geloof: Nederlands Hervormd op gereformeerde grondslag. Mijn vader kwam oorspronkelijk uit een reformatorische kerk uit de Afscheiding, maar koos toen hij volwassen was voor de 'kerk der vaderen', in de hoek van de Gereformeerde Bond. Mijn moeder is van Duitse komaf en totaal niet reformatorisch opgevoed, maar zij voegde zich daarnaar. Mijn geloofsopvoeding was in mijn kindertijd vooral: kerkgang, zondagsschool, School met den Bijbel en dagelijks bidden om een nieuw hartje. Ik ben dankbaar dat ik daar veel heb mogen leren bidden, want wat blijkt: wie bidt, ontvangt! Ik bleef echter niet mijn hele leven in deze kerk. Toen ik een jaar of 10 was zijn mijn ouders gescheiden. Wij bleven bij onze moeder wonen en de traditionele kerkgang werd minder vanzelfsprekend. Omstandigheden die op ons pad kwamen zorgden er echter voor dat wij geregeld op zondag meegenomen werden naar een Volle Evangelie Gemeente. Daar werden wij uiteindelijk lid en hier heb ik mijn tiener- en jeugd jaren doorgebracht. Het was een kleine, charismatische en hartelijke gemeente waar men als een soort familie het geloof en de liefde van de Heere Jezus Christus deelde. In die tijd heb

"Ik was heel erg gedreven en enthousiast, maar ik miste de verantwoording voor wat ik bracht."

koos ik ervoor om theologie te gaan studeren. Ik koos voor het Evangelisch College vanwege de doorstroommogelijkheden en de aandacht voor Grieks en Hebreeuws. Ook heb ik gebruik kunnen maken van het studiefonds, dat heb ik ontzettend gewaardeerd. Ook vrienden, familie en diverse kerken hebben meebetaald aan mijn studie. Zonder het studiefonds had ik het nooit kunnen redden."

Tim volgde ook vakken aan het Baptisten Seminarium. "De sfeer daar was erg positief. Het heeft me tussen de regels door meer aandacht gegeven voor de navolging van Christus als levenswijze. Het combineren van werk, gezin, studie en kerk was nog weleens een uitdaging. Nu scheelde het wel dat ik altijd in deeltijd heb gewerkt, waardoor ik wel wat studieruimte overhield, maar toch was het soms erg druk. Dan moet je dingen slim combineren. Soms had ik een rustige nachtdienst, waarin ik wat extra kon studeren. Of hield ik zondag een preek over een Bijbelgedeelte waar ik net een exegetisch werkstuk van had ingeleverd. De kinderen waren nog erg jong, dus die hebben er niet heel veel van meegemaakt, behalve dat papa af en toe op zaterdag naar de 'school voor dominees' ging."

Het evangelie delen

"Als kind speelde ik weleens met de gedachte om predikant worden. Later is deze gedachte nog vaak teruggekomen, maar het overheerste niet. Op een gegeven moment kwam ik op een punt waarop het me niet meer uitmaakte hoe of in welke vorm, als ik het evangelie van Jezus Christus maar met anderen mocht delen. Dat kan evengoed op de markt, in de hulpverlening of in het onderwijs. Maar voor mij is gemeentepredikant de juiste weg. Overigens maakt het kerkverband voor mij niet uit."

Voorganger

Momenteel is Tim voorganger bij de Vrije Evangelische Gemeente te Yerseke. "Een bevriende voorganger bracht mij daar in de

gemeente, door één van zijn preekbeurten aan mij af te staan. Hij wist dat de gemeente vacant was en hij dacht dat ik wellicht wel bij die gemeente zou passen. Ik had in die tijd al meerdere gesprekken gehad met kerken, maar ik had niet het gevoel dat de Heere mij daar bracht. In Yerseke was dat anders. Daar vroegen ze mij na een half jaar om te solliciteren, en dat deed ik. Ik heb zelf de overtuiging dat God ons bij elkaar heeft gebracht, en ik geloof dat de gemeente er ook zo over denkt. Samen zien we afgelopen jaar mooie dingen gebeuren, hoe de Heilige Geest in en om de gemeente heen werkt."

"Dit is de eerste gemeente die ik op deze wijze dien, dus veel is nieuw en bijzonder. Ik heb mijn eerste uitvaartdienst gedaan, mijn eerste catechisatiegroep geleid, mijn eerste preken-serie in een vaste gemeente gegeven. Maar het meest bijzondere is de vrucht op het werk, bij de gemeenteleden zelf. Een zuster die voor het eerst in haar leven aan het avondmaal gaat, een gezin wat voor het eerst sinds lange tijd weer naar de kerk gaat, een vrouw die voor het eerst haar levensverhaal durft te vertellen. Daar ben ik allemaal ontzettend dankbaar voor."

Verder studeren

"Aanvankelijk had ik de wens om verder te studeren. Aan het begin van mijn studie was predikant worden niet het streven, maar ik dacht dat de studie toch van pas zou kunnen komen als ik bijvoorbeeld godsdienstles zou willen geven. Gaandeweg nam het roepingsgevoel sterker toe en heb ik tijdens mijn studie Theologie gekozen voor de predikantsrichting via de route van het Baptisten Seminarium. Dat was de goede keuze. Nu ik dit heb afgerond, kan ik alsnog mijn oude voornemen waarmaken door verder te studeren. Op dit moment volg ik een pre-master aan de Theologische Universiteit Kampen. Daar focus ik mij nu op. Verder hoop ik mijn huidige gemeente nog geruime tijd te mogen dienen. We zien God hier prachtige dingen doen in Yerseke!"

Theologie van het Nieuwe Testament

In twintig thema's

Armin Baum, Rob van Houwelingen

Eenheid in verscheidenheid is niet alleen kenmerkend voor het lichaam van Christus, maar ook voor de Nieuwtestamentische theologie. Eenheid zien we terug in het heilshistorisch perspectief waarvoor dit boek kiest. Dit perspectief bindt de twintig theologische thema's, die worden gepresenteerd, samen. Christus' leven en boodschap zijn de spil van de reddingsgeschiedenis, daarom staan Hijzelf en wat over Hem gezegd wordt als theologisch oriëntatiepunt centraal. Diversiteit is bijvoorbeeld terug te zien in het hoofdstuk over 'Gebed, gebedsverhoring en onverhoorde gebeden'. We vinden hier voorbeelden van beloften voor onvoorwaardelijke (Mar.11:24) maar ook van voorwaardelijke gebedsverhoring (Mat.6:12). Dit hoofdstuk concludeert dat na onderzoek van de betreffende contexten in feite

altijd voorwaarden voor verhoring worden gegeven. Mijns inziens is diversiteit juist kenmerkend voor het Nieuwe Testament en ook een kwaliteit ervan. Enkele van de behandelde thema's zijn 'Het koninkrijk van God en de navolging van Christus', 'Lijden omwille van Christus', 'Israël, een mysterie' (een mooi gevonden hoofdstuktitel!) en 'De opwekking van de doden bij de wederkomst van Christus'. Elk thema wordt besloten met een beschouwing over de 'actuele theologische relevantie' van het onderwerp. Het boek biedt een goed uitgangspunt om verder over Nieuwtestamentische thema's door te denken. Elk hoofdstuk bevat tips voor verdere studie.

Metta Wierenga



Baum, Armin & Houweling, Rob van. *Theologie van het Nieuwe Testament: in twintig thema's*. Utrecht: KokBoekencentrum Uitgevers, 2019. 416 pag. € 39,50

Het Israël van God

Ontwerp van een Israëltheologie

Willem J. Ouweneel

Als supplement op zijn reeds indrukwekkende 12-delige Evangelisch-Dogmatische Reeks (EDR) schreef Willem Ouweneel een deel over Israël. Dat op zich verdient al waardering, omdat Israël in veel dogmatieken geen afzonderlijke plaats krijgt, terwijl het wel impact heeft op veel andere thema's.

In dit omvangrijke boek ontvouwt Ouweneel zijn 'theologie aangaande Israël'. Veel relevante thema's komen daarbij aan de orde: de roeping en bestemming van Israël, de relatie tussen Jezus en de Joden en tussen Kerk en Israël, het lijden van Israël, het huidige Israël en de Palestijnen, Israël in de toekomst, etc.

Duidelijk is dat Ouweneel de vervangingsleer (het supersessionisme) te vuur en te zwaard bestrijdt. Zijn eigen positie is een gematigde vorm van dispensationalisme. Essentieel daarbij is dat Ouweneel voor Israël als volk

(na bekering tot Messias Jezus) een eigen toekomst (met land, stad en tempel) ziet in het Vrederijk: dan zullen de nog niet vervulde OT-beloften aan Israël in vervulling gaan. Hij kiest dus voor een 'letterlijke', niet-vergeestelijkende duiding van de OT-prophetieën, maar gaat daarbij helaas wat te weinig in gesprek met alternatieve benaderingen (of deze komen onvoldoende herkenbaar aan de orde).

Ouweneel schrijft (ook voor niet-theologen) toegankelijk en gestructureerd en reikt de lezer veel Bijbels grondmateriaal en achtergrondinformatie aan. Kortom, dit boek heeft zeer veel te bieden voor wie zich op (Kerk en) Israël wil bezinnen, maar vraagt ook om een vervolgesprek en nadere oriëntatie.

Jan Kranendonk



Ouweneel, Willem J. *Het Israël van God: ontwerp van een Israëltheologie*. Hoornaar: Gideon Academic, 2019. 764 pag. € 49,95

De 5 gewoontes

Hoe jij heel gewoon grote impact kunt hebben op het leven van jongeren

Jonathan Pellegrom

Een boek dat tot nadenken stemt en tot actie uitdaagt, rond de vragen: 'Hoe kan ik meer impact hebben op de jongeren in mijn gezin, kerk, school of omgeving? Wat kan ik doen om écht verschil te maken?' Dit is de focus van het boek. Er zijn vijf gewoontes die daarop een behoorlijke invloed hebben. Over jezelf zijn, relaties verdiepen, vooruit bewegen, tot groei motiveren en vermenigvuldiging creëren. De eerste twee gaan vaak nog wel, maar het vervolg blijft vaak liggen. Het prachtige woord discipelschap wordt in een nieuw licht gezet. Een kleine kanttekening hierbij is, dat het onderwerp gebed en het betrekken van de Bijbel in De 5 gewoontes onderbelicht blijven en die horen er zeker bij, als je jongeren naar Jezus wilt leiden en anderen wilt

uitdagen dat ook te doen. Het enthousiasme en de ervaring van de schrijver (en anderen die met jongeren werken) spreken door het hele boek. Misschien komen de vijf gewoontes je in eerste instantie logisch voor. Dat kan, maar zelfs dan ligt er de uitdaging van de impactvragen die door het hele boek gesteld worden. Ze dagen je uit om jouw impact op jongeren aan te scherpen. Dus naast het lezen, er ook mee aan de te slag gaan, er over te praten en te bidden, om vertrouwend en met verwachting aanwezig te zijn in de levens van de jongeren om je heen.

Jetteke Noordzij



Pellegrom, Jonathan. *De 5 gewoontes: hoe jij heel gewoon grote impact kunt hebben op het leven van jongeren*. Hoornaar: Uitgeverij Gideon, 2019. 240 pag. € 21,90

Met jou en God verbonden

Zeven gesprekken voor een leven lang liefde

Dr. Sue Johnson & Kenneth Sanderfer

Dr. Sue Johnson, klinisch psycholoog in Canada, heeft de Emotionally Focused Therapy (EFT) ontwikkeld en is in de relatiewetenschappen van vandaag niet meer weg te denken. Samen met Kenneth Sanderfer is er nu een christelijke versie van de bestseller Houd me vast (meer dan 100.000 exemplaren verkocht) geschreven waarin de schrijvers uitleggen hoe de relatie met God een positieve invloed heeft op relaties en patronen van communicatie. Daardoor is het fundament van het hele boek positief en hoopvol. Op duidelijke wijze wordt aangereikt dat verlies aan verbondenheid de allergrootste boosdoener is als er ruzies en conflicten zijn. Afstand nemen van elkaar en elkaar de schuld toeschuiven zijn de eerste reflexen die gehanteerd worden bij een ruzie. Aan de hand van zeven

'transformerende gesprekken' wordt de lezer meegenomen in het blootleggen van een hernieuwde weg van verbinding zoeken. Het durven luisteren naar de emotie en pijn van de ander en het kwetsbaar opstellen naar elkaar is een manier om weer dichter bij elkaar te komen, waardoor de verbinding zich kan vernieuwen. Het is een prettig leesbaar boek dat door therapeuten maar ook als zelfhulpboek gebruikt kan worden. Een aanrader voor iedereen die met relatieproblemen te maken heeft of die zijn eigen huwelijk wil verstevigen.

Henriëtte van Nes



Johnson, Sue & Sanderfer, Kenneth. *Met jou en God verbonden: zeven gesprekken voor een leven lang liefde*. Utrecht: Kosmos Uitgevers, 2018. 272 pag. € 20,99

Jan Herm Kits: "HIER BEN IK, ZEND MIJ"

Dit keer geen interview met een docent, maar met iemand die nauw betrokken is geweest bij de Brandpunt Bijbelschool in Doorn, wat later de ETS (Evangelische Toerustingsschool, onderdeel van het Evangelisch College) zou gaan heten. Jan Herm Kits en zijn vrouw Nellie Kits (die helaas recentelijk overleden is) gaven jarenlang leiding aan de Brandpunt Bijbelschool. Wij spraken Jan in zijn woonplaats Elst.



Jan Herm Kits (1937) is de zoon van Jan Kits: een bekende evangelist en één van de oprichters van de Evangelische Omroep. Aanvankelijk koos Jan Herm voor een technische opleiding, maar hij trad uiteindelijk in de voetsporen van zijn vader. "Ik wist mij op mijn negentiende geroepen om het christelijk werk in te gaan. Dat was naar aanleiding van een toespraak bij een jongerenbijeenkomst over Jesaja 6: Wie zal ik zenden, wie zal voor Ons gaan? Hier ben ik, zend mij. Ik kende het programma van die bijeenkomst, ik wist dat er een uitnodiging werd gedaan voor mensen die de zending in wilden. Ik heb mij aan de bank vastgeklampt, zodat ik niet op zou staan. Op één of andere manier vond ik mijzelf op een gegeven moment voor het podium, waar ik hardop zei: 'hier ben ik, zend mij'. Mijn vader zei: 'Je kan niet van de zending leven, je moet eerst een vak leren en daarna zien we wel verder.' Ik ben toen naar de technische school gegaan. Toen ik dat had afgerond, ben ik naar een Bijbelschool in Noord-lerland gegaan. Op de basisschool, middelbare school en de technische school heb ik altijd moeite gehad met leren, maar op de Bijbelschool was het voor het eerst dat ik het leuk vond om te studeren."

Het Brandpunt

In 1947 kocht Jan Kits sr. een pand in Doorn, waar hij het christelijk conferentiecentrum Het Brandpunt begon. Er werden conferenties georganiseerd en de Brandpunt Bijbelschool (BBS) werd opgezet. "Het begon bij mijn moeder. Zij heeft mijn vader

aangemoedigd en het ook mogelijk gemaakt. Zij was de zakelijke gedachte erachter. Mijn vader zei ooit: 'ik was 100 keer failliet gegaan als ik niet met je moeder getrouwd was.' Jan Herm was inmiddels getrouwd en samen met zijn vrouw Nellie leidde hij in de jaren '60 het kinder- en jeugdwerk van Het Brandpunt. "Op de Brandpunt Bijbelschool deed mijn vrouw de administratie, en ze typte alle lessen uit. Ik deed een heleboel andere dingen: van lesgeven tot het loodgieterswerk. Een paar jaar later kreeg ik een telefoontje van de directeur, die een hartinfarct had gehad, of ik de Bijbelschool zolang wilde overnemen. Uiteindelijk hebben mijn vrouw en ik ongeveer 15 jaar leiding gegeven aan de Brandpunt Bijbelschool."

Olympische Winterspelen

"In 1968 waren de Olympische Winterspelen in Grenoble (Frankrijk). Daar ben ik met een team van Jong Nederland voor Christus (het werk van mijn vader) en Youth for Christ, in een Volkswagenbusje naartoe gegaan om evangelisatiewerk te doen onder bezoekers. Ik ontmoette daar een groep Amerikanen van Campus Crusade for Christ, een internationale organisatie die het christelijk geloof verspreidde onder studenten. Ze vroegen of ik iemand wist die een Nederlandse afdeling op wilde richten. Toen heb ik een lange lijst met namen gegeven. Ze kwamen bij mij terug en ik vroeg of ze al iemand hadden gevonden. 'Ja' zeiden ze. Ik vroeg wie het was. 'Jij bent het.'"

Stichting Agapè

"Elke maandag had ik een afspraak met mijn vader waarin we het werk van die week doornamen. Op een bepaalde maandag ben ik met knikkende knieën het kantoor van mijn vader binnengelopen en vertelde hem: 'Ik heb het idee dat God mij wegroept van het Brandpunt en mij een andere weg wijst.' Mijn vader zei: 'Ik moet je één ding duidelijk zeggen. Ik kan niet zeggen dat je hier moet blijven. Als God jou iets duidelijk maakt, moet je Hem gaan

"Mijn vrouw en ik hebben ongeveer 15 jaar leiding gegeven aan de Brandpunt Bijbelschool."

volgen.' Niet veel later richtten mijn vrouw en ik de Nederlandse tak van Campus Crusade voor Christ op: stichting Agapè."

"We zijn verhuisd naar Enschede en besloten daar te gaan werken onder studenten van de Technische Universiteit. We gingen bij studenten langs, hielpen hen o.a. met de afwas en dan gingen we samen praten over het Evangelie. De werkzaamheden breidden zich na verloop van tijd verder uit naar evangeliesatieacties in heel Nederland."

Rusland

Later verschoof de bediening naar Rusland. "Via het werk van Open Doors kregen wij de gebedskalender en gingen we bidden voor Russische predikanten. Eén van de gebeden was: 'Heer, wilt U het mogelijk maken dat het evangelie bekend gemaakt wordt in Rusland en wilt u ook mensen geven die het daar gaan brengen?' Een medewerker van Agapè Europa werd uitgenodigd om evangelisatiesamenkomsten te organiseren in Sint-Petersburg. Daar kwamen 85.000 mensen op af. Iemand die daar was zei tegen hem: 'Deze boodschap moet in Rusland bekend worden.' Het plan was om met een riviercruiseschip langs plaatsen langs de Wolga te gaan. Er moesten voorbereidingen worden getroffen in samenspraak met kerken. Omdat ik toen weg was bij de Bijbelschool heeft hij gevraagd of mijn vrouw en ik daar aan mee wilde werken. Toen zijn we dus langs 16 steden langs de Wolga gegaan en hielden we campagnes. Er was een hele

grote barrière om openbaar over de Here Jezus te praten. Die hebben we moeten overbruggen, maar dat kon niet in een week. Toen we weer in Nederland waren zeiden we: 'we gaan terug naar Rusland.' We hebben in totaal zo'n 26 jaar door Rusland gereisd. Later besepte ik dat we het antwoord waren op ons eigen gebed."

Impact

"Dit werk is zo mooi omdat de Heer ons ook laat zien wat het resultaat is. Ik heb weleens in het vliegtuig terug naar Nederland gebeden: 'ik wou dat ik een paar van die Nederlanders die altijd zeggen dat ze niks zien gebeuren, mee kon nemen naar Rusland.' Ook toen wij met huwelijksconferenties begonnen, zag je dat huwelijken gerepareerd werden. Ik ben laatst nog op een 25-jarig huwelijksfeest geweest van studenten uit Enschede die elkaar op de campus hebben leren kennen. Toen we daar aankwamen en we alle oud-studenten zagen, was het net alsof we thuiskwamen."

Bezigheden

"Op dit moment houd ik mij o.a. bezig met het pastoraat in mijn gemeente. Ik probeer veel met oudere echtparen in contact te komen, om hen aan te moedigen om te praten. Want op een of ander moment zal één van hen wegvallen. En zijn ze daar klaar voor? Het is belangrijk dat we tussen de mensen zijn en dat we ons verhaal met hen delen. Om met mensen bezig te zijn, vind ik fantastisch werk."

Geschiedenis Brandpunt Bijbelschool - Evangelisch College

De Brandpunt Bijbelschool (BBS) werd opgericht in de jaren 60. In de jaren '80 werd de BBS ondergebracht bij de Evangelische Bijbelscholen (EBS) en kreeg toen de naam Evangelische Toerusting School (ETS). In 2011 fuseerde de EBS met de Evangelische Theologische Academie (ETA) tot het Evangelisch College. De ETS wordt sindsdien als ETS-Bijbelcursus aangeboden bij het Evangelisch College.

Jan Herm in het kort

Naam:	Jan Herm Kits
Leeftijd:	wordt 83 (31 maart 2020)
Gezin:	zijn vrouw Nellie (overleden 1 oktober 2019), 3 kinderen en 6 kleinkinderen
Woonplaats:	Elst
Kerk:	Baptistengemeente Veenendaal
Studies:	Na MULO, LTS en VMTO, in 1959 diploma Belfast Bible College behaald en in 1982 MA Biblical Studies.
Hobby's:	Bijbelstudie, lezen en modelbouw

AGENDA

April & mei

3 april

3 april

16 april

17 april

8 mei

15 mei

5 juni

5 juni

6 juni

6 juni

6 juni

13 juni

18 juni

20 juni

Proeflessen ETS-Bijbelcursus

Open dag Sprekersroute

Start losse JWO module: Intercultureel werken

Open dag Opleiding Theologie

Open dag Jongerenwerkersopleiding

Open dag Opleiding Pastorale Hulpverlening

Start JWO module: Vieren

Open dag Opleiding Theologie

Open dag Jongerenwerkersopleiding

Open dag Opleiding Theologie

Open dag Opleiding Missionair Werk

Open dag Opleiding Pastorale Hulpverlening

Studiedag: Ethische dilemma's in de gemeente

Open dag Opleiding Theologie

ETS-studiedag: Persoonlijkheid en pastoraat

Alle ETS-locaties

Amsterdam

Zeist

Rotterdam

Zeist

Zwijndrecht

Zeist

Zwijndrecht

Zeist

Amersfoort, Meppel

Amersfoort

Meppel

Almere

Rotterdam

Doorn

Wil je meer weten over één van deze activiteiten? Ga naar www.evangelisch-college.nl.

ETS-studiedag: Persoonlijkheid en Pastoraat

Als mensen zijn we verschillend. Dat is prachtig, maar soms ook ingewikkeld. Ben je je voldoende bewust van de verschillen en kun je daar, juist ook binnen het pastoraat, op een goede manier mee omgaan? Vaak benader je de ander vanuit jezelf, het eigen kader, de eigen manier van doen en laten. Maar daardoor wordt de plank soms misgeslagen en ontstaan er brokken.

Op deze dag laten docenten van de opleiding Pastorale Hulpverlening Henriëtte van Nes en Hermineke Vonk (DISC-trainer) zien hoe verschillende Bijbelse personen omgaan met bepaalde situaties. Wat kun je van deze mensen leren en in wie herken je je? Daarnaast ga je ook naar jezelf kijken; wat zijn je sterke en je zwakke punten? Wanneer je met iemand in gesprek bent, hoe zie en benader je de ander op een passende manier en waarmee dient rekening gehouden te worden? Wat doe je wel en wat kun je beter niet doen? Deze en andere vragen zullen aan bod komen tijdens de studiedag.

Wanneer: 20 juni 2020, 10:30 – 16:00 uur

Waar: Het Brandpunt, Doorn

Kosten: ETS-cursisten € 5,-; EC-studiepunthouders € 10,-; overigen € 20,-.



Meld je aan op:
[www.evangelisch-college.nl/
ets-studiedagen](http://www.evangelisch-college.nl/ets-studiedagen)