

"Pittig, maar heel kostbaar"

Marc Mandjes bijna klaar met studie Pastoraal werker

Marc Mandjes (45 jaar) is een mensen-mens. In De Meerkerk heeft hij een bediening in het Pastoraat. Die startte toen hij drie jaar geleden een HBO-studie Pastoraal werker begon. Van de zomer hoopt Marc de studie af te ronden. Hij ziet daar naar uit "want het was best zwaar", zo zegt hij.



Marc wijst op een Hebreeuwse Bijbeltekst. "Ik ken een paar woorden, maar er is nog veel te leren..."

Marc is getrouwd met Esther, ze hebben twee kinderen. Ze komen vanaf 2000 in De Meerkerk. Marc werkt bij de Sociale Dienst van de gemeente Beverwijk. Als adviseur heeft hij veel te maken met mensen die op straat staan, geen werk hebben en van een uitkering moeten leven. "Ik hou van mensen en het is mooi werk om ze te kunnen helpen. Maar in mijn werk heb ik uiteraard wel te maken met het spanningsveld tussen rechten en plichten, bijvoorbeeld mensen afwijzen die geen recht hebben op wat ze vragen."

Geworsteld

Marc heeft eerst de MTS gedaan en is gaan werken als technisch tekenaar. Toen dit het voor hem ook niet helemaal was heeft hij vervolgens de MBO-sd gedaan. Een aantal jaren geleden wilde hij zich verder ontwikkelen in de pastorale dienstverlening. Marc: "Ik wilde een HBO-opleiding doen, maar het liefst stappen zetten op geloofsge-

bied. Ik ben gaan googlen en vond de ETA, de Evangelische Theologische Academie. Daar de driejarige HBO-opleiding voor pastoraal werker volgen, sprak me erg aan, maar het duurde wel even voordat ik ja zei. Ik heb er mee geworsteld, de spullen in de papierbak gegooid, ze er weer uitgehaald en er ook veel met Esther over gesproken. Zij moest er ook achter staan, want het was wel duidelijk dat het best veel zou kosten, omdat veel van het gezinsleven op haar terecht zou komen als ik die weg zou inslaan."

Leiding

Marc vervolgt: "Vragen als 'wat heb ik eraan' en 'wat win ik ermee' speelden door m'n hoofd. Drie jaar studie in een gezin met opgroeiende kinderen... Ik heb het bij God gebracht en kreeg de ingeving het mijn baas voor te leggen. In het kader van de regeling 'Persoonlijke Ontwikkeling Personeel' kunnen medewerkers tijd en een

vergoeding krijgen voor studie. Ik heb het mijn baas voorgelegd en was heel benieuwd hoe hij zou reageren. De ETA-studie is niet direct op mijn werk gericht, maar kan indirect wel helpen bij mijn klantcontacten. Ik dacht: ik leg het neer, het zal wel niet mogen... Maar het mocht! Ik heb dat ervaren als een stukje leiding van de Heer."

'Houd moed'

Marc koos voor de HBO-opleiding pastoraal werker. Dat is de helft van de bachelor-opleiding. Hij ging een gesprek aan met pastor Andries Bakker, in De Meerkerk o.a. verantwoordelijk voor het Zorgcentrum. Marc: "Andries was enthousiast. Hij is altijd blij als mensen stappen zetten. Ik weet nog dat we toen samen Jozua 1:9 hebben gelezen: Houd moed! In de praktijk bleek dat wel nodig te zijn, 50 procent van mijn klas is voortijds afgehaakt." Marc werd deel van het pastorale team van De Meerkerk en maakte zijn eerste pastorale

gesprekken mee. In het eerste jaar als luisteraar, later ging hij - met begeleiding - zelf in gesprek met de hulpvrager. Later tijdens de studie moest Marc zich ook bekwamen in bevrijdingspastoraat. Marc: "Het gaat om allerlei soorten bindingen en verslavingen. Ik ben erg onder de indruk van dr. Neil Anderson en zijn 7-stappenplan. De praktijk bewijst dat dat geweldig uitwerkt."

Hoopverlener!

In het pastoraat is luisteren een heel belangrijk onderdeel. Marc: "Het is vaak een kwestie van de langere termijn. Wij helpen niet, het is de Heilige Geest die door ons heen werkt. Bij de ETA heb ik geleerd dat wij geen hulpverleners zijn, maar hoopverleners." Marc is blij dat het pastorale team is uitgebreid. "In het pastoraat besef je sterk dat we in een gebroken wereld leven. Statistisch gezien hebben veel jongeren problemen. Ook voor hen willen we er zijn in De

Meerkerk. Ik hoop dat zij ons ook weten te vinden. Door de uitbreiding kunnen we meer gesprekken aangaan, maar ook met duo's mensen helpen, elkaar daarbij aanvullen. Dat is beter en ook veiliger."

Veel geleerd

Vrijdags eens in de maand een middag en avond naar Zwijndrecht, iedere week 15 à 20 uur studeren, het gezin dat minder aandacht kreeg waarbij veel op Esther neerkwam, hobbies op een laag pitje, Marc vroeg zich weleens af: waar doe ik het voor? "Daarbij speelde mee dat ik wel een HBO-opleiding volg, maar dat het ETA-diploma niet officieel door de overheid erkend is. Het heeft, zeker in de christelijke

wereld, wel maatschappelijke waarde. In kerken kun je er wel mee aan de slag, maar met dit diploma kan ik bijvoorbeeld geen baan krijgen in het gevangenispastoraat. Iets waar ik destijds wel interesse in had. Ik heb er nu geen probleem mee, maar in tijden dat je het moeilijk hebt, komt dat wel in je gedachten."

Nog even doorbijten

Als het goed is, heeft Marc van de zomer het diploma op zak. Hij ligt redelijk op schema. Nog enkele werkstukken maken, tentamens voorbereiden, een eindopdracht maken, preken (in de huiskring), Bijbelstudies, pastorale gesprekken en nog twee pastorale studiedagen volgen. Het is nog even doorbijten.

Ondersteuning door het pastoraat kan worden aangevraagd bij Marco Koning via pastoraat@meerkerk.nl of via de huiskring-leider. Het pastoraat is geen professionele hulpverlening. De gesprekken worden gevoerd door mensen die dit als bediening uitvoeren binnen De Meerkerk. Ze zijn voor deze bediening getraind en gevormd en verlenen ondersteuning middels vertrouwelijke gesprekken. Als je je afvraagt of je met jouw hulpvraag terecht kunt bij het pastoraat, kun je mailen naar pastoraat@meerkerk.nl. Nadat je je hebt aangemeld, ontvang je een vragenlijst waarmee de hulpvraag wordt geïnventariseerd. De ingevulde vragenlijst stuur je vervolgens terug, daarna wordt op korte termijn een afspraak voor een kennismakings- of intakegesprek gemaakt.

"Maar ik wil alles halen", zegt Marc. "Het moet lukken en ik zie uit naar de eindstreep. De studie heeft veel gekost, maar ook veel opgeleverd. De opleiding was heel waardevol, heeft ook mijn geloof opgebouwd. Ik heb op een aantal gebieden drie

jaar lang een pas op de plaats moeten maken, maar straks kan ik m'n gezicht weer wat meer laten zien. Ik zie er echt naar uit."